



▲ Maud van de Wiel en Bart Veldman bij het spiegelende huisje. FOTO MARCELLE DAVIDSE

Het is nog steeds de Zeeuwse Rozentuin, maar dan rijker

In De Zeeuwse Oase in Kats is het bloemenseizoen losgebarsten. Nu de buitentemperatuur zomerse waarden aangeeft, komen de rozenknoppen achter elkaar uit. Rood, roze, enkelbloemig wit of klimmend tot de hemel. Je kan het niet zo gek bedenken of het staat in bloei.

Melita Lanting

Kats

De parkeerplaats bij de Zeeuwse Oase (bij veel mensen beter bekend als de Zeeuwse Rozentuin) staat een eind vol. Allemaal kopers die op zoek zijn naar een roos voor in de tuin of die inspiratie op komen doen. Sinds december vorig jaar zijn zakenpartners Maud van de Wiel en Bart Veldman eigenaar van het complex even buiten Kats. Veel is bij het oude gebleven in het 25 jaar oude bedrijf, maar er zijn ook opmerkelijke veranderingen, zoals de naam. „We hebben inderdaad gekozen voor een andere naam”, vertelt Van de Wiel. De Zeeuwse Rozentuin dekte volgens haar de lading niet meer. „Het voelt zoveel rijker. Eigenlijk is het een oase”,

vertelt ze. „En we willen ook meer doen.”

Van de Wiel mag dan wel praten over veranderingen, wie van rozen houdt heeft niets te vrezen. Het zijn en blijven nog steeds de rozen die de sfeer bepalen. In uitbundige perken of juist strak in het gelid. Onderhouden door het personeel dat gewoon mee is gegaan naar de nieuwe eigenaren. „Het is ongehoorlijk hé, wat geuren kunnen doen”, vertelt Van de Wiel terwijl ze een bloem pakt om te laten ruiken. „En die witte bloemen daar,



Het voelt zoveel rijker. Eigenlijk is het een oase

– Maud van de Wiel, mede-eigenaar Zeeuwse Oase

dat is ook een roos die helemaal in de boom groeit.”

Op een deel van de paden en langs de randen is een kleine, subtiele verandering zichtbaar. Van de Wiel en Veldman laten de natuur

meer zijn gang gaan. Bloeiende grassen, brandnetels of boterbloemen worden niet overal meer weggehaald. Twee oude paardenweitjes zijn zelfs helemaal met een wilde bloemenmengsel ingezaaid. „Dat is erg goed voor de biodiversiteit”, vertelt Van de Wiel.

Eco cabins

Maar de opmerkelijkste verandering tot nu toe is wel de komst van vijf eco cabins. Vijf kleine, heel bijzonder vormgegeven huisjes waarvan één van spiegelend materiaal. „We wilden iets bieden waar mensen kunnen blijven slapen. We zitten in de kleinschalige zakelijke evenementen en we zijn ook trouwlocatie. Wat is er dan mooier om dan na afloop hier te blijven slapen en wakker te worden met dit geluid.” Van de Wiel wijst naar boven waar de vogels uitbundig zingen. De huisjes zijn ook los te huur voor een nachtje of weekje Kats. Van de Wiel en Veldman hebben nog meer plannen, zoals af en toe een klein optreden in het amfiteatertje op het terrein. „Maar dan moet corona wel helemaal voorbij zijn.”